



Sint Martinus in de numismatiek.

door Theo Breugelmans

Waarom zoveel interesse voor sint-Martinus? Gewoon omdat ik veel van mijn geboortedorp Retie hou en er ook alles over verzamel. Toevallig is sint-Maarten de patroonheilige van dit klein Kempisch dorp met zijn zeven Neetjes.

Zoals vele verzamelaars van “Sintemetten” wist ik wel waar ik aan begon, maar niet waar ik zou eindigen. Op mijn speurtocht naar deze Franse heilige kwam ik enorm veel dingen tegen die zijn beeltenis droegen, te veel om op te noemen.

Ook op munten, penningen, medailles en bankbiljetten kwam ik “sinte Metten” tegen.



Zegel van Jacques d'Arfeuille
XVe eeuw



bronzen plakket uit de 20^e eeuw
Stommeln, G. Weinert



ovale zegelplaat
LVGDVN = Lugdunum

De historiek over sint-Martinus heeft niets te maken met numismatiek. Het verwonderde me dan ook dat er in de voorbije eeuwen echte munten zijn geslagen waarop onze heilige werd afgebeeld. Meestal zijn het geen alledaagse munten, maar stukken waarvoor nu een geïnteresseerde en gepassioneerde verzamelaar diep in zijn geldbeugel moet tasten. Niet de numismatieke geschiedenis, noch de zeldzaamheid of waarde van deze stukken primeert voor mij, maar wel de artistieke schoonheid van sint-Martinus' beeltenis. Vaak gaan natuurlijk de twee samen. Ik kan geen studie opzetten over sint-Maarten in de numismatiek, daarvoor heb ik veel te weinig ervaring in de wereld van penningen en munten.



Gemeentepenning Retie 1981 (30 mm)

vz – manteldeling van sint-Martinus te paard, met oude bedelaar, in een klavertje-4

kz – Wapenschild van Retie en jaartal 1981
Reuze lindeboom, zonder ondersteuning,
Waardeaanduiding : 50 Lindes

Misschien voelt iemand uit deze “muntenclub” zich wel geroepen. Op mijn medewerking kan hij rekenen. Waarom werd precies onze “Sintemetten” zoveel gebruikt op munten en penningen? Waarschijnlijk omdat sint-Martinus tot de verbeelding spreekt van velen. De befaamde “manteldeling” aan de poorten van Amiens is door de meesten gekend. Hierdoor staat onze heilige dan ook symbool voor liefdadigheid.



medaille van Ed Grielens
Vlaggefeest 17 mei 1896



medaille van Georges Crouzat (Fr)
'Secours Catholique France'



Franse penning met manteldeling
'Martin priez pour nous'

Mensen helpen en geld, de link is vlug gelegd. Tot ver over de Franse landsgrenzen heen is zijn legende verteld. Honderden kerken en parochies werden naar hem genoemd, in binnen- en buitenland. Ook in verre en vreemde landen werden munten met zijn beeltenis geslagen: daalders, dukaten, gulden, thalers, scudo's, enz. Vele stukken waren in zilver, de meest gezochte zijn zeldzame gouden munten.



Zilveren sint-Martinusdaalder, 27.08 gram, 40 mm
Graafschap horne, Filips van Montmorency (1540-1588)
Geslagen te Weert ca. 1560
vz – St-Maarten te paard, zijn mantel delend met bedelaar
PATRONUS WIERTEN SANCTUS MARTIN
kz – gehelmde wapenschilden van Montmorency en Horne
HORN D.D. WIERT Ph ... Bar D MORIM Cab

Wat je hier ziet zijn natuurlijk maar een miniem aantal munten, medailles en penningen uit de enorme aantallen die wereldwijd moeten bestaan. Het kleine aanbod en vooral mijn niet te grote financiële middelen zijn natuurlijk de voornaamste oorzaken van de beperktheid van deze kleine verzameling.



Winterhulp : biljet van 50 frank (1944)
bruine kleur, ontwerp van R. Warnotte



gouden herdenkingsmedaille
Wereldtentoonstelling Brussel 1958



zilveren scudo 1754, Lucca, Italië

**Kun je me nog aan items helpen over St-Martinus ?
Ik zou je zeer dankbaar zijn !**

**Theo Breugelmans : breth@pandora.be
Tel. 014-679977**