

Historiek 2007

Welkomstpenning



De realisatie van een welkomstpenning is een feit.
Voor elk lid is er één beschikbaar
Het resultaat mag er wezen



Zondag 11 januari 2007



Voor de sympathieke ondersteuning die de vereniging steeds mocht genieten vanwege de uittredende Cultuurschepen, werd Roger Van Nuffel gehonoreerd met het Erelidmaatschap van Numismatica Herentals. Hij ontving uit handen van clubvoorzitter Rudy Dillen de zilveren welkomstpenning.

Zondag 25 februari 2007

Het bezoek aan de 'Münzbörse' van Konz-Trier was een gedeeld succes. Tezamen met 11 leden van Numismatica Edelweissje reisden 32 mensen van onze vereniging naar de muntenbeurs van de Duitse numismatische vereniging 'Petermänchen Konz'. De beurs kan, qua opzet, de vergelijking doorstaan met organisaties in ons land: een mix van amateur- en professionele standhouders. Het aanbod bestond voor het overgrote deel uit Duitse- en antieke munten, aangevuld met archeologisch materiaal.



In de namiddag stond een geleide stadswandeling op het programma. De Nederlandstalige gids loodste de groep, in een fris februariweertje met , langs alle historische bezienswaardigheden van deze mooie stad. Nadien zochten de deelnemers spijs&drank in een gezellige 'weinstube'. De tevredenheid die we na afloop mochten constateren, deed ons reeds besluiten om binnen afzienbare tijd weer zo'n busreis te organiseren. Het bestuur bedankt alle deelnemers voor de vriendelijkheid en gezelligheid die als een rode draad doorheen deze reis liep !

Zondag 08 april 2007

Verwelkoming van ons 200e lid.



Jan Horemans uit Noorderwijk mocht uit handen van onze kersverse Schepen van Cultuur Mevr. Ingrid Ryken zijn geschenk in ontvangst nemen.

Vrijdag 13 april 2007

Hier de 'Numis-maten' en de 'Numismatiekers' nog verenigd, vooraleer op de 2e quiz van de Herentalse Cultuurraad de strijd aan te gaan met de rest van het Herentalse intellectuele geweld.

Met een 19e en een 20e plaats (op 54) en de gezellige-leerrijke avond was iedereen best tevreden.



Zondag 13 mei 2007



Tijdens deze clubactiviteit werd het 3-jarig bestaan van de vereniging gevierd met een stukje taart.

Numismatica Herentals op "De Gulden Middenweg" een gang in het museum die geplaveid is met oude Nederlandse Gulden



Zaterdag 15 september 2007

In carpooling trokken enkele leden richting N-Holland om er de "met afstand grootste muntenbeurs van Nederland" te bezoeken. Mede dank zij onze aanwezigheid werd een nieuw bezoekersrecord genoteerd: 2000

verzamelaars bezochten de muntmanifestatie te Assen. Onder aanvoering van Ad Lansens, waren we nadien te gast op het geldmuseum te Utrecht, waar we door museum medewerker Marcel werden ontvangen in de werkbibliotheek, een imposante werkruimte die elke numismaat wat graag in zijn habitat wil integreren. De leuke dag werd afgesloten met een Aziatisch buffet te IJsselstein

Bezoekje aan het geldmuseum, waar Marcel ons een deskundige uitleg verschaft



Van 11 tot 14 oktober 2007

Tentoonstelling 'De Vroegste Munten'

De Herentalse Lakenhal, badend in een mooi nazomerzonnetje, lokte heel wat bezoekers naar de 'Muntententoonstelling' van Numismatica.

In totaal tekenden een 600-tal bezoekers het register aan de inkomtafel. Hieronder een 200 jongeren (10-12 jaar) die, met hun juf in klassikaal verband, de eerste 'numismatische stapjes' kwamen zetten. Het opzet van 8 vitrinekasten en de daarbij horende mooie presentaties lokte heel wat bewondering.

Jongeren bij het maken van een muntenpuzzel



Senioren hadden vooral belangstelling voor de kast met het 'Herentals' noodgeld uit 1915.



Ook de 'Eurokast' kon rekenen op veel aandacht.

zondag 09 december 2007

Onze 4e Grote Internationale Muntenbeurs in de sporthal "De Vossenberg" te Herentals.

Met:

- 95 standhouders en 350 m numismatisch aanbod
- 7 promotiestanden
- 3 numismatische lezingen
- Altijd-Prijs-Tombola met 12 gouden munten

